

## INHOUD

<b>AAN DE LEZER</b>	7
<b>WOEDE</b>	9
<i>München, 5 december 1909</i>	
De drievoudige lichamelijkheid van de mens en zijn Ik. De ontwikkelingswetmatigheid in het levende, het zielsmatige en het geestelijke. Francesco Redi. Het bewuste omwerken van de lichamelijke wezensdelen door het Ik tot geestelijke wezensdelen. Het resultaat van de onbewuste Ik-werking als gewaarwordingsziel, verstandsziel en bewustzijnsziel. Schopenhauer. Het Ik als 'tweesnijdend zwaard'; egoïsme en onbaatzuchtigheid. De woede als Ik-opvoeding in de gewaarwordingsziel. Woede en liefde – het drama van Aischylos 'Prometheus geboeid'. Het voortzetten en het omvormen van de Prometheus-mythe door het christendom.	
<i>FRAGMENTEN:</i>	
<b>WOEDE EN BLOEDVERGIFTIGING</b>	39
<i>Dornach, 13 oktober 1923</i>	
<b>WOEDE EN HET KARMA</b>	43
<i>Dornach, 2 juli 1921</i>	

<b>AANTEKENINGEN</b>	<b>47</b>
<b>RUDOLF STEINER OVER DE VERSLAGEN VAN DE VOORDRACHTEN</b>	<b>50</b>