

*Dornach, maart*

De tegenstelling tussen de kerstgedachte en de paasgedachte. Geboorte, dood en opstanding. Ontwikkeling van de paasgedachte in de loop van de geschiedenis: de triomf over de dood is de paasgedachte ten tijde van het vroege christendom, waarin nog wijsheid van het morgenland voortleefde. In plaats daarvan trad later, ongeveer ten tijde van het achtste oekumenische concilie van Constantinopel (869) de Christus als juridisch Wereldrechter en Christus als Man van Smarten, als uitdrukking voor het feit dat de mensheid het materialisme binnenging. Evenzo kwam sentimentaliteit voor het kindeke Jezus op in plaats van het mysterie van de geboorte. Het terugvinden van de geestelijke Christus in de mensenziel, in de mensenwil als opgave van onze tijd. Zon en maan: wijzers van het kosmische uurwerk. Het inzet van het paasfeest. Van Goede Vrijdag naar paaszondag.