

INHOUD

AAN DE LEZER

7

DE MISSIE VAN DE AARDE

EERSTE VOORDRACHT – *Berlijn, 14 mei 1912*

9

De vraag naar de zin van het leven en het doel van de aardeontwikkeling. Alle filosoferen begint met verbazing of verwondering. Verbazing en verwondering, medelijden of medegevoel en het geweten: de drie impulsen die de mens boven zichzelf uit voeren en hem met de bovenzinnelijke werelden verbinden. De ontwikkeling van deze drie krachten is de taak van de mens op aarde. Het ontstaan van verbazing en geweten in de griekse kultuurperiode. Het binnentreden van liefde en medegevoel in de voortgaande stroom van de mensheidsontwikkeling in de zesde eeuw v. Chr. Het scherpeneren van het spirituele geweten. De verbinding van de Christus met de geestelijke aardesfeer. Wat overblijven zal als hoogste substantie van de aarde wanneer de aarde haar doel zal hebben bereikt. De drie omhulsels van de Christus-impuls. Alles wat in ons kan leven als verbazing en verwondering vormt het astraallichaam van de Christus-impuls. Liefde en medelijden vormen het etherische lichaam; en wat als geweten in de mensen woont en hen bezielt, vormt de fysieke omhulling van de Christus-impuls. Hoe men in de kunst van de toekomst het ideaal van de Christus-gestalte zal uitbeelden.

AFBEELDINGEN**33**

Centrale figuur (Christus) *en* detail van het gelaat in de houten skulptuur genaamd 'De mensheidsrepresentant'

TWEEDE VOORDRACHT – *Hamburg, 20 mei 1908***35**

De ontwikkeling van het Ik, van het volledige zelfbewustzijn en de ontwikkeling van aarde en aardemensheid. Het 'ik ben'. Lemurië en Atlantis. Het doffe helderziende bewustzijn tijdens de lemurische tijd en ons huidige wakkere dagbewustzijn. Al het geestelijk-psychische werd 's nachts waargenomen. Goddelijke wijsheid en menselijke wijsheid. De Aarde is de planetaire toestand voor het ontwikkelen van de liefde. De oude Maan is de planeet of de kosmos van de wijsheid. Onbewust in de mens binnenstromende liefde. De drager van de liefde kan alleen het zelfstandige Ik zijn. De geestelijke liefdekrachten van de zes Elohim van de zon en de kracht van de liefde die Jahwe in de mens inplant. De Christus Jezus als de inkarnatie van de Logos. Het evangelie naar Johannes. Onderscheid oorspronkelijke gnosis van het esoterische christendom. De Christus als bringer van het vrije 'ik ben'-bewustzijn.

AANTEKENINGEN**61****RUDOLF STEINER OVER DE
VERSLAGEN VAN DE VOORDRACHTEN****65**